

Overweging bij de Eerste Communie

Mat 25, 35-40

Ik herinner me wat er gebeurde toen de begeleider van de communicanten een rondleiding gaf aan de communicanten. Hij gaf hen de ongeconsecreerde Hostie toen zij in de sacristie waren. Nadat zij dat proefden zei een van hen: "ja, de Hostie is wel lekker". De andere zei ook: "ja, ik vind het ook lekker". Ik weet niet waarom zij dat lekker vonden, maar dat was hun antwoord op vragen, op hun nieuwsgierigheid. Bovenal was ik echt onder de indruk dat zij een respect hadden voor iets dat zij zouden ontvangen.

Zusters en broeders, lieve kinderen,

Vandaag zullen wij Jezus horen zeggen bij de consecratie: dit is mijn lichaam voor jullie. Hij geeft zichzelf. Dat betekent dat Hij ons alles geeft. Hij die vroeger overal heen liep om mensen de goede boodschap te verkondigen en de mensen tegen te komen, komt vandaag bij ons vooral bij jullie, de communicanten om samen met jullie op de juiste weg te gaan lopen.

De eerste lezing werd prachtig voorgelezen door Tom en Edie. Wij zijn alleen uniek als wij samen zijn met andere mensen, met elkaar delen, samen spelen, elkaar ondersteunen en versterken. En bovenal zijn wij uniek omdat wij van elkaar houden in de naam van Jezus die ons al heeft liefgehad.

Wie is Jezus? Wij mogen ons zo afvragen. Hebben wij Hem gezien? Nee, ik geloof dat niemand Hem ooit heeft gezien? Maar Hij is onder ons in zijn onzichtbare aanwezigheid, hier en waar wij ook zijn. Vandaag komt Hij bij ons in zijn bemoedigend woord. Hij laat ons weten wie Hij is als Hij zegt: "Ja, als je goed bent voor een ander, dan lijkt je op mij." Hij is Degene die naar dorpen en steden liep om de goede boodschap te verkondigen. Hij kwam mensen tegemoet en genas zieken. Hij bracht zondaars tot bekering. In het eind van zijn leven gaf Hij zichzelf om de wereld te redden. Bij elke Eucharistieviering komt Hij bij ons en zegt: "dit is mijn lichaam en mijn bloed die Ik jullie geef".

Hij houdt van ons en vooral van kinderen. Eens gebeurde het dat kinderen naar Jezus toe kwamen om Zijn zegen te vragen. Maar de leerlingen van Jezus verhinderden hen. Weten Jullie wat Jezus toen zei tegen zijn leerlingen?: laat die kinderen en verhier niet dat zij bij Me komen, want van zulke kinderen is het koninkrijk der hemelen".

Wij zijn uniek. In onze uniciteit zijn wij geroepen om in Hem verbonden te blijven en om te leven met en voor elkaar. Wij zijn Gods hand om goede daden te doen. De heilige Theresa van Calcutta zegt het in een mooie zin: Wij zijn een potlood in Gods hand die God gebruikt om zijn liefde te schrijven.

Wij kijken even naar onze wereld waarin zoveel mensen sterven vanwege het gebrek van eten. Wij lezen kranten, wij kijken naar de sociale media. Wat komen we ertegen? Oorlog, geweld, onderdrukking. Gaan wij goed om met andere mensen om ons heen? Wij zijn geroepen om te getuigen dat God er is en Hij de bron is van al wat bestaat. Vanuit Hem komt alles wat goed is. Slechte dingen komen altijd van buiten Hem.

Een verhaal over Albert Einstein:

Op een dag zat Albert Einstein in een klas samen met andere leerlingen. Toen zei hun leraar: "geloven jullie dat God alles heeft geschapen? Kijk maar om je heen. Wat gebeurt er? Overal zien wij misdaad. Als God alles heeft geschapen, betekent het dat God misdaad ook heeft geschapen? De leerlingen zaten verbaasd en wisten niet wat zij konden zeggen. Maar Albert Einstein stak zijn hand op en vroeg aan hun leraar: meneer, gelooft u dat kou bestaat? De leraar antwoorde: ja, ik geloof het. Maar Albert zei: Nee, kou bestaat eigenlijk niet. Koude ontstaat door de afwezigheid van de warmte. Nogmaals vroeg hij aan zijn leraar: gelooft u dat donker bestaat? Zijn leraar antwoorde: ja, ik geloof het. Maar Albert zei: nee, het donker bestaat niet. Donker bestaat omdat er geen licht is. Verder zei hij: het kwaad bestaat vanwege de afwezigheid van het goede.

Vanuit God komt alles wat goed is.

Als wij goede daden doen, verrichten wij wat God wil. Wij zijn daarom geroepen om God en onze naaste, lief te hebben. Jezus vraagt ons om goed om te gaan met onze ouders, onze broertjes en zusjes, onze vriendjes en onze natuur.

Mogen wij kunnen leven voor en met elkaar. Moge Jezus die ons heeft geroepen ons kracht geven zodat wij op Hem kunnen gelijken.

Pastor Simon Taa o.carm.